

Transvestittens vise

Skrevet i anledning af TiD's 25 års jubilæums fest lørdag 15 juni 2019

Vers 1 - 4

Som yngre fyr Havde jeg mit hyr
Med herrebukser, skjorter og pyjamas-py'r
Jeg vandre'd rundt (Det var næppe sundt)
Og tænkte: jeg må hel're se at vende rundt
Og tænkte: jeg må hel're se at vende rundt...
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

I skolen var jeg utilpas
Det var svært for mig at finde mig en plads
Det hel' var ikke noget ved
For jeg havde mig en stor og kæmpe hem'lighed..
For jeg havde mig en stor og kæmpe hem'lighed..
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

Når dreng'ne' spilled' bold - Var jeg ganske kold
Jeg følt' jeg passed' bedre på det andet hold
Rottehaler, sjippetov og hoppe-elastik
..det passed' meget bedre Det var sød musik
..det passed' meget bedre Det var sød musik
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

Da jeg kom i job Sagde chefen stop
Jeg havde købt mit tøj i den forkerte shop.
"For vores norm - er uniform
Og går du ik i den Er det IK i ord'n"
Og går du ik i den Er det IK i ord'n"
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

Vers 4 - 8

Jeg fik mig en kone - Som var ung og smuk
Men om mit tøj jeg sagde ikke et muk
Jeg gemte mig og holdt min mund(t) ..
og det var hverken sjovt Eller særlig sundt..
og det var hverken sjovt Eller særlig sundt..
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

men jeg tænkte så - Pas du nu på:
Det går ikke an at få et liv med bh på
Du må hell're gå i stå - Og som de andre gå
Det lykkelige liv det det ka du aldrig få..
Det lykkelige liv det det ka du aldrig få...
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH

En dag så fandt jeg En klub som hed TiD
og smukke pi'r som lokked' mig - KOM HID, KOM HID
De sagde: "lille pige, kom du hen til os"
Og det var lissom om Jeg fik et ord'ntligt los
Og det var lissom om Jeg fik et ord'ntligt los
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
... så GÅ din egen vej og vid
Det lykkelige liv det kan du få i TiD

Så vil du ha Det lyk'lige liv
Så skjul dig ej: Det er den rette vej
...så blot dig blot - Stå bare frem..
For verden er i grunden Ikke særlig slem...
For verden er i grunden Ikke særlig slem...
Gå aldrig i stå Lad de andre gå ...
så ender du i Nylonstrømper og BH
... så GÅ din egen vej og vid
Det lykkelige liv det kan du få i TiD

Tekst og sang Ann Malling, Monika Cressi og Jasmin Nielsen