

Notat
vedrørende Michelle Holst-Fischers flexjob hos
Jysk Mandskabsservice med arbejde ved
Føtex, Bruunsgade, Aarhus,
mandag den 12. og tirsdag den 13. marts 2012

Udfærdiget af Tina Thranesen på grundlag af personlig samtale den 17. marts 2012 kl. 20 – 2115.

Baggrund

- Michelle Holst-Fischer blev uddannet som bager for cirka 30 år siden.
- Arbejdede på en brødfabrik i 10 – 15 år.
- Fik slidskader i ryggen.
- Truckfører hos DLG i 12 år.
- Eksportchauffør i nogle år.
- Ryg- og knæskader.
- Arbejdsløs.
- Arbejdsformidlingen iværksatte arbejdsprøvning. Vurderet til 5 timers arbejde om dagen.
- Arbejde som elektriker nogle år hos EL-TA i et flexjob.
- Arbejdsløs i godt 2 år.

Fagforening

- Altid været i fagforening og A-kasse.
- Flexjobordningen medførte udtrædelse af A-kassen.
- Seneste cirka 17 år været medlem af Fagligt Fælles Forbund - 3F.

Den aktuelle sag.

Arbejdsformidlingen besluttede, at Michelle skulle i arbejdsprøvning med henblik på etablering af et fast ansættelsesforhold.

Hun fik besked om at starte hos Jysk Mandskabsservice mandag den 12. marts 2012, idet hun skulle møde foran indgangen til Føtex i Bruunsgade, Aarhus kl. 0430, hvor hun ville blive kontaktet af Jan Steen Johansen fra Jysk Mandskabsservice.

Mandag den 12. marts 2012.

Jan tog pænt mod Michelle, gav hånd og tiltalte hende som Michelle. Der var en venlig stemning imellem dem.

Jan slog tyverialarmen fra, så de kunne komme ind. Gennem nogle gange og trapper kom de til et stort lager i kælderetagen.

Jan viste Michelle forklarede om arbejdet.

Michelle samlede mælkekasser og anden emballage på paller og flyttede det til et andet sted med en løftevogn.

En leverandør ankom med brød. Brødet blev anbragt i et kølerum og noget bragt til bagerafdelingen i stueetagen.

Jan og Michelle fulgtes til hovedindgangen, da det var tid at åbne. I forbindelse hermed hængte Michelle to store Føtex-flag op på hjørnerne af bygningen.

Sammen holdt Jan og Michelle herefter kaffepause.

Herefter ankom mælkeleverandøren kl. 07, og Michelle tog mod mælk, grøntsager mv., som blev anbragt i kølerum.

Herefter transporterede Michelle skraldespande op i det fri og pressede affaldspapir til papirpaller. Arbejdet sluttede kl. 0930.

Michelle syntes selv, at arbejdstiden var gået godt, og at hun havde leveret en god arbejdsindsats.

Jan meddelte Michelle, at han ville snakke med sin makker (medejeren Claus) om fortsat ansættelse af Michelle, og at Michelle senere på dagen fra Arbejdsformidlingen ville få besked, om hun kunne

fortsætte.

Jan gav over for Michelle udtryk for, at han havde været tilfreds med Michelle og hendes arbejde. Hverken under arbejdet eller samtalen efter arbejdet blev der talt om Michelles transkønnethed, påklædning eller udseende.

Michelle forklarede, at hun under arbejdet ikke havde været iført arbejdstøj, men sit eget tøj – en pæn rød frakke, lange benklæder, en bluse og sorte støvler med 5 cm. kraftig hæl. Da der ikke var særligt varmt på arbejdsstedet, havde hun hele tiden haft sin frakke på.

Michelle bar kun minimal makeup.

Under arbejdet var der ikke nogen kunder i forretningen – det var jo også tidligt om morgenen.

Michelle mødte enkelte Føtex-ansatte. Kontakten var dog begrænset til et høfligt "God morgen".

Michelle ringede kl. 1130 til arbejdsformidlingen, Ronnie Vilstrup Andersen for at høre nærmere om, hvad Jan fra Jysk Mandskabsservice havde meddelt.

Hun havde ringet kl. 11, men da havde Ronnie ikke hørt fra Jan.

Ved telefonsamtalen kl. 1130 oplyste Ronnie, at Jan gerne ville beholde Michelle som ansat, hvis hun kunne dæmpe sin feminitet lidt, bruge mindre makeup og binde sit hår op.

Michelle spurgte Ronnie, om Jan havde forklaret eller begrundet sig nærmere, men det havde han ikke, og Ronnie kunne derfor ikke forklare nærmere, hvad Jan havde ment.

Michelle foreslog derfor, at hun selv kunne ringe til Jan for at høre nærmere om, hvad han mente, hvilket Ronnie var indforstået med, hvis Michelle blot ville vente ti minutter, så Ronnie kunne advisere Jan om, at Michelle ville ringe.

Michelle ringede som aftalt til Jan.

Jan udtalte, at han havde været glad for Michelles arbejdsindsats, at det øvrige personale, Michelle havde været i kontakt med, ikke havde nogen indvending mod Michelle. Han mente, at Michelle var dygtig til sit arbejde og havde udført det med omhu.

Han mente dog, at Michelle burde bruge mindre øjenskygge og læbestift, og at hun brugte et hårbånd til at holde sit lange hår på plads.

Jan foreslog imidlertid, om Michelle ikke "kunne pakke "det" sammen mellem kl. 0430 og 0930" altså i arbejdstiden, så hun ikke skilte sig med sin seksualitet.

Michelle udtalte, at hun ikke mente, hun havde brugt ret meget makeup, men lovede Jan at være mere diskret og at anvende et hårbånd.

Kl. 14 ringede Michelle igen til arbejdsformidlingen, hvor Ronnie oplyste, at Michelle kunne fortsætte hos Jysk Mandskabsservice med arbejde hos Føtex.

Hun ville kunne indfinde sig med det samme hos arbejdsformidlingen, hvor hun kunne få en rekvisition til et par sikkerhedsarbejdssko. Arbejdstøjet skulle Jysk Mandskabsservice sørge for.

Michelle hentede rekvisitionen og fik købet et par sikkerhedsarbejdssko.

Tirsdag den 13. marts 2012.

Michelle mødte som dagen før kl. 0430 ved indgangen til Føtex og blev mødt af Jan.

Michelle havde næsten ingen makeup på og anvendte et hårbånd. Hendes påklædning var den samme som dagen før, idet hun dog bar de nyindkøbte sikkerhedsarbejdssko.

Jan hilste venligt på Michelle og fortalte, at han ikke havde nået at få arbejdstøj til hende. Han fandt imidlertid en arbejdsjakke fra Føtex til Michelle.

Arbejdet var i det store og hele det samme som dagen før og sluttede igen kl. 0930.

Da arbejdet var slut, talte Jan i telefon, hvorfor han blot sagde, at Michelle godt kunne slutte og tage hjem, samtidig med at han vinkede til hende.

Ved middagstid ringede Ronnie fra arbejdsformidlingen til Michelle og fortalte, at Føtex ikke ønskede, at hun arbejdede hos dem – de ville ikke have sådan en som Michelle ansat – fortalte Ronnie.

Ronnie oplyste videre, at det var en fra Føtex-forretningen, der havde talt med "en højere oppe" om Michelle, og at det var denne "højere oppe", der havde truffet beslutningen om, at de ikke kunne have "sådan en" ansat. Den lokale Føtesmand havde ikke anset det som et problem.

Personen fra Føtex-forretningen meddelte Jan fra Jysk Mandskabsservice beslutningen, idet han

oplyste, at han ikke selv så det som et problem, men at afgørelsen var truffet af "en højere oppe". Jan havde derefter meddelt arbejdsformidlingen, at han ikke kunne have en sådan person ansat, selv om det ikke var noget problem for ham selv at have Michelle ansat. Han havde imidlertid et hensyn til sine kunder, som han jo skulle leve af. Han kunne derfor ikke have Michelle ansat.

Michelle udtrykte over for Ronnie, at han syntes, at det for groft med en sådan begrundelse, men Ronnie fandt ikke, at "der var noget i den sag", men at han ville finde et andet flexjobtilbud til Michelle.

På grund af, at Ronnie ikke fandt, at "der var noget i den sag", har Michelle ikke kontaktet sin fagforening om sagen, idet hun tænkte, at det nok var formålsløst.

Michelle føler sig imidlertid voldsomt diskrimineret og forskelsbehandlet på grund af sin transkønnethed.

Tina Thranesen
LGBT Danmark
Medlem af Retspolitisk Udvalg